

Psalm 62:7

“Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.”

Psalm 71:3

“Wees de rots waarop ik kan wonen,
waar ik altijd heen kan gaan.”

Psalm 73:26

“Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.”

Psalm 114:8

“Hij verandert de rots in een bron,
hard gesteente in een stroom van water.”

2 Samuel 22:2

“Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder!
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen.”

Psalm 31:3

David zei: “Hoor mij, wees voor mij een rots,
een toevlucht, een vesting die mij redding biedt!”

Psalm 31:4

“U bent mijn rots, mijn vesting.
U zult mijn gids zijn, mij leiden.”

Psalm 40:3

“Hij zette mij neer op een rots,
een vaste grond voor mijn voeten.”